

Freek Nijhof (57), technisch commercieel directeur van Borgh Industries:

IK BEN TOTAAL NIET BEZIG MET MIJN PENSIOEN

Na een periode van werkloosheid kon ik in 1983 als junior verkoper aan de slag bij de firma Borgh, een landelijk opererende groothandel die zijn artikelen rechtstreeks aan de eindverwerker levert. Borgh is gespecialiseerd in bevestigingsproducten voor bouw en industrie. Het klikte met de verkoopleiding, ik haalde mijn targets en kreeg al vrij snel andere verkopers onder mijn hoede. Daarna groeide ik door tot hoofdvertegenwoordiger en verkoopleider voor Noord Nederland. In 2007 hebben zes werknemers, onder wie ik, de zaak overgenomen. Borgh is uitgegroeid tot een onderneming met 120 werknemers met Nederland, België, een aantal andere Europese landen en sinds vorig jaar ook Brazilië als afzetgebieden. Duurzaam bouwen heeft in het bijzonder onze aandacht.

Als we voor problemen staan waarbij we geen oplossing zien, raken we in paniek. Juist dan moeten we vertrouwen hebben in de helpende hand van God.

Motivatie

Ik ben nooit alleen maar bezig geweest met mijn werk. Ik vind het nog steeds belangrijk om naast het werk ook maatschappelijk actief te zijn. De gaven die je door God gegeven zijn, moet je volledig benutten. Wat mijn privéleven betreft, al 33 jaar ben ik gelukkig getrouwd met Hennie. We hebben vier kinderen gekregen: drie dochters en een zoon. De drie meiden hebben ondertussen het ouderlijk huis verlaten.

Echt gekozen voor dit beroep heb ik niet. Toch voel ik me als een vis in het water bij wat ik doe, dus in die zin voel ik me gelukkig. Door de crisis is mijn huidige functie van technisch commercieel directeur best zwaar, het kost veel tijd en energie. Maar ik ben er totaal niet mee bezig op welke leeftijd ik met pensioen zou willen gaan. Dat hangt ook sterk van de ontwikkelingen af en hoe we het bedrijf te zijner tijd weer kunnen overdragen.

Visie en christen-zijn

Zakelijk heb ik mijn christelijke visie vooral uitgedrukt in eerlijkheid en betrouwbaarheid naar mijn klanten toe. Dat we voluit met duurzaam bouwen bezig zijn, heeft natuurlijk een economische reden, maar heeft toch ook wel een invalshoek vanuit het christelijk geloof.

Richting werknemers probeer ik een redelijke en sociale houding aan te nemen en een luisterend oor te bieden.

Leidraad

Belangrijk voor mij zijn rentmeesterschap en sociaal met je mensen omgaan. Als ik al mensen moet ontslaan, omdat ze bijvoorbeeld als verkoper niet uit de verf komen, dan doe ik dat zonder hen als mens te beschadigen. Verantwoordelijk

zijn voor wat je doet, vind ik belangrijk. En we moeten vertrouwen hebben. Als mensen proberen we de zaakjes het liefst in eigen hand te houden en te regelen. Maar als dat even niet lukt of we staan voor problemen waarbij we geen oplossing zien, raken we in paniek. Juist dan moeten we vertrouwen hebben in de helpende hand van God. Hij zal ons werk zegenen en oplossingen aandragen die wij als mensen niet hadden kunnen bedenken. Ik ben er dankbaar voor dat ik dit al een paar keer heb mogen ervaren.

Ati van Gent

ativangent@maandbladreveil.nl

BORGH[®]

www.borgh.net

Reveil Business Club

De Reveil Business Club is opgericht door en voor ondernemers die Reveil een warm hart toedragen. Voorzitter Bram Rebergen geeft u graag meer info: 06-11916858, of check www.reveilbusinessclub.nl U kunt op 11 september in Amsterdam vrijblijvend kennis maken en een introductie meenemen. reveilbusinessclub@maandbladreveil.nl



Foto: Studio 81, Henk van der Stouw